

Grodorna

Nu kväka grodorna vid Flommens vatten
i solnedgångens dunstigt röda rester,
en åldrig körsång i den skånska natten,
ett Pandemonium för full orkester.
Den kända vidden är förbytt och liknar
en tropisk vildmark, där cikador klaga –
hör, hur det skorrar, dallrar, gurglar, kiknar
som ur en obegriplig urtidssaga!

Om ej en ångares propeller ljöde
från Öresund, ett budskap mot förmodan,
man kunde tro, att nejden vore öde,
ett gnomiskt kaos, blott bebott av grodan.
Här ynglar dy. Men över bottenlemmet
styr människan i dimhöljad båt mot hemmet.

Anders Österling

Ur Tonen från havet (1933)

Långa bron från 9:e green till 10:e tee.

Foto: Fredrik Alström

Vi har alltid fått höra att det var de golfintresserade ungdomarna i Falsterbo som startade vår klubb och det berättar vi ju också om i denna skrift. Och det stämmer – men inte helt och hållet. Utan ”farbror Magnus” hade det kanske aldrig hänt.

Flommenprofil Magnus Bengtsson – pionjären

MAGNUS BENGTSSON föddes 1876 i Kämpinge. Tjugofyra år gammal begav han sig till Amerika där han ägnade sig åt allehanda sysslor. Under en tid var han anställd som chaufför åt en förmögen amerikan (”en miljonär”) som hade för vana att spela golf några timmar mest varje dag. Magnus Bengtsson fick då gå caddie men ibland även hoppa in som spelpartner. Till en början gjorde han det ganska motvilligt, men med tiden väcktes ett visst intresse för spelet.

Efter tjugo år i USA återvände ”svenskamerikanen” Bengtsson till sina skånska hemtrakter och slog sig ner i Falsterbo 1920 där han tillsammans med sina bröder ägnade sig åt ålfiske som på den tiden var en högst lukrativ verksamhet. Ålafiskarna var kungar bland fiskarna. Golfen föll i glömska för hans del.

”LÅT OSS BILDA EN GOLFKLUBB!”

Men när Magnus Bengtsson en dag fick se småpågar spela golf med hemmagjorda klubbor i betesmarkerna nere vid Flommen vaknade hans gamla intresse på nytt. Han ville också vara med och ”trilla kula” som han ibland kallade vår ädla sport. Det ena ledde till det andra. Magnus Bengtsson tog tag i saken och fick med sig några av de äldsta ungdomarna. ”Låt oss bilda en golfklubb!” 1935 hade en golfklubb bildats.

I en intervju i SDS 1946 berättar han: *”Pojkarna i Falsterbo och Skanör gick bara och ställde till ofog dagen i ända och vi tyckte faktiskt att det var vår plikt att på något sätt hjälpa dem med att fördriva fritiden.”* Så han var drivande i kontakterna med

stadens styrande som till slut gav klartecken till markupplåtelse åt den nystartade klubben.

HEDERSMEDLEM 1943

”Farbror Magnus” blev verkligen som en farbror – eller kanske snarare farfar om man betänker ålderskillnaden – åt klubbens unga medlemmar. I några år satt han i styrelsen, 1943 blev han utnämnd till hedersmedlem, och 1947 då han var 71 år gammal hade han fortfarande 22 i handicap. Magnus Bengtsson avled 1950.

Låt oss alla skänka en tacksamhetens tanke åt Magnus Bengtsson – klubbens verkliga initiativtagare och pionjär! ■



”Farbror Magnus” tillsammans med några yngre medlemmar under ett arbetspass på banan. Längst till vänster syns Thore Andersson, närmast kameran Ove Kristersson och längst till höger klubbens ordförande Per Edvin Persson. Bilden från tidigt 1940-tal. Foto: Flommens GK:s arkiv