

Golfen är idag en av våra riktigt stora folkporter med över en halv miljon utövare. Sverige har fler golfare per capita än något annat land, de senaste årens "golfkris" till trots, och en större social spridning än i de allra flesta länder. Men så har det inte alltid varit. Flommens Golfklubb var banbrytare på 1930-talet.

”Från rikemansspel till folksport”

LÄNGE HADE GOLFEN ett rykte om sig att vara en exklusiv sport, något som endast de rika och fina kunde ägna sig åt. Ett nöje för överklassen. I vissa länder härskar den bilden än idag. Här hemma började "snobbstämpeln" så smått att suddas ut på 1960-talet då intresset för golf växte och rekryteringsbasen breddades. Antalet golfare tiodubblades på drygt tjugo år. Sven Tumba betraktas allmänt som den store förkunnaren som starkt bidrog till att popularisera vår sport. Men på 30-talet var golfen ännu ett tidsfördriv för ett fåtal privilegierade. I januari 1935, när vår golfklubb bildades, bestod Golf-sverige av arton etablerade klubbar.

Dessa klubbar låg i Stockholms och Göteborgs välbärgade förorter, t ex Saltsjöbaden och Hovås, vissa regementsstäder och på mondäna semesterorter, typ Falsterbo och Båstad. Tillsammans hade de 1 800 medlemmar. Godsägare och konsulter, officerare och professorer, direktörer och doktorer dominerade i rullorna. Så visst var det ur de högre samhällsskikten som golfen rekryterade sina utövare de första decennierna.

Därför torde knappast någon ens ha snuddat vid tanken att de golfintresserade åretruntboende pojkar från Falsterbo, som på 1920- och 30-talet gick caddie åt Falsterbo Golfklubbs sommarboende medlemmar, skulle beredas inträde i samma klubb som deras "arbetsgivare". Det var ju en helt annan tid, ett helt annat samhälle än idag.

Bildandet av Falsterbo Golfsällskap (sedermera Flommens Golfklubb) den 18 januari 1935 kan därför betecknas som en milstolpe i svensk golfhistoria. För första gången fanns det en golfklubb för gemene man av samma slag som i golfens hemland Skottland där spelet aldrig varit begränsat till någon överklass.

För första gången fanns det en klubb öppen för alla oavsett titel eller börd (förutsatt, förstås, att man var bosatt i Falsterbo!). En banbrytande golfklubb.

Eller som Golf Digest skrev härom året: *"Inte utan fog skulle man kunna hävda att det var då, i just det ögonblicket [januari 1935], som svensk golf förvandlades från rikemansspel till folksport."*

FÖRSTA STYRELSEN

Klubbens första styrelse hade en yrkesmässig sammansättning som skiljde sig totalt från övriga svenska golfklubbar: Per Edvin Persson (ordförande), lokförare; Karl-Johan Montén, trädgårdsmästare; Magnus Bengtsson, fiskare; Thor Selander, tulltjänsteman; Bertil Ahlström, diversearbetare; Åke Svensson, fiskare; Henrik Andersson, lantbrukare. Suppleanter: Otto Kristersson, målare, och Lennart Ahlström, murare. Styrelsen var en spegling av medlemmarna i övrigt. Enkla människor med ett brinnande golfintresse. Att hålla medlemsavgiften riktigt låg blev för denna och många, många kommande styrelser en nyckeluppgift. Alla skulle ha råd att spela golf.

1947 kom Svensk Golf ut med ett specialnummer innehållande samtliga golfklubbar medlemsmatriklar, en roande läsning för den golfhistoriskt intresserade (finns på www.golf.se). Klubbarna var nu tjugofem till antalet. Tillsammans hade de fyratusen medlemmar. Därtill cirka trettio hedersledamöter av kunglig börd. Flommens Golfklubb tillhörde inte de "kungliga" klubbarna. Vår golfklubb hade två hedersmedlemmar:

- Mr William Hester
- Fiskaren Magnus Bengtsson

KLUBBENS ADELSMÄRKE

Sedan länge är klassklyftor överbryggade och sociala barriärer nedmonterade inom svensk golf. Sedan länge är alla titlar – baroner, professorskor och snickare – bortplockade ur klubbarnas medlemsmatriklar. Idag omfattas vi ju alla, en halv miljon människor, i den stora svenska golfgemenskapen oavsett vem vi är och var vi kommer ifrån. Men varje golfklubb har trots det sin egen unika historia. Vår klubb har spelat en viktig roll, åtminstone symboliskt, i att golfen blivit var mans sport i vårt land.

Det enkla ursprunget och den genuina kärleken till golfen är några utmärkande drag som Flommens Golfklubb bär med sig i alla tider. Att man ställer upp för sin klubb i vått och torrt är ett annat typiskt drag. Många utomstående har vittnat om den chosofria, kamratliga ton som råder på vår klubb och det hjärtliga välkomnande som våra gäster alltid känt.

Det är viktigt att vi fortsätter värna om dessa Flommens särdrag som finns djupt rotade i vår DNA och som, utan att vi vill förhäva oss, kanske kan betraktas som något av klubbens "adelsmärke". ■



Majoriteten av klubbens medlemmar samlade framför klubbstugan, tidigt 1940-tal. Stående fr.v. Stig Bergendorff, maskinreparatör, Börje Bergman, järnvägstjänsteman, Thore Andersson, bilinstruktör, John Olsson, ingenjör, Malte Jenssen, chaufför, Kjell Selander, ingenjör, Hartvig Nilsson, fyrmästare, Stig Kristersson, ingenjör, Conrad Björkman, kontorist, Olof Norman, doktor, Bengt Bergendorff, ingenjör, Nils-Erik Andersson, tulltjänsteman, Henrik Andersson, lantbrukare, Ragnar Ljungberg, elektriker, Magnus Bengtsson ("Farbror Magnus"), fiskare. Sittande fr.v. Sven Westberg, sjökaptan, Axel Björkman, montör, Allan Kristersson, snickare, Erik Egestam, tulltjänsteman, Nils Björkman, elektriker, Hans-Erik Christersson, trädgårdsarbetare, Ove Kristersson, rörledningsarbetare. Alla titlar/yrken enligt 1947 års medlemsmatrikel. Foto: Flommens GK:s arkiv.