

Mr Flommen – Gunnar Stalin

AV PETER MODIE

Varje år spelas en alldeles särskild tävling på Flommen – Gunnar Stalins Minnestävling – som är denna förnämliga golfklubbs sätt att hedra en av klubbens stora gestalter. Ty att på en riktig golfklubb få en tävling uppkallad efter sig är lika ärofyllt som att bli hedrad genom att få namnge ett golfhål på sin golfbana.

SÅDANT ÄR YTTERST SÄLLSYNT i dagens Golf-Sverige och förekommer egentligen endast på det fåtal klubbar, som mot alla odds anstränger sig för att bevara golfens traditioner och slå vakt om sportens grundläggande värden – trivsamt tävlingsverksamhet, social gemenskap och ädel sportsmanship. Flommens Golfklubb tillhör detta fåtal och att man valt att hedra just Gunnar Stalin med en tävling är inte förvånande, trots att klubben har en lång rad legender, som det också vore motiverat att på ett eller annat sätt ge en särskild hägkomst.



Denna fina studie av Gunnar hänger inramad i klubbhuset, skänkt av Marie Selander Johansson.

Gunnar Stalin var en av de stora profilerna i skånsk golf. Han var Mr Flommen, som alla på klubben kände och respekterade, från yngsta knatte till kamraterna i oldboysgänget. För de många historielösa golfspelarna i Konungariket känns det därför angeläget att berätta hur det förhöll sig med golfen förr om åren i Sverige, på den tid det ännu fanns profiler och idealism på golfklubbarna.

Gunnar Stalin kom som de flesta i kontakt med golfen genom en slump. Han hyrde sommarställe i Falsterbo 1946 och blev där bekant med familjerna Åkermark och Selander som spelade golf på Flommen. Gunnar fick pröva på att slå några slag och blev naturligtvis helt begeistrad. Detta var i och för sig inget märkvärdigt, men nästan omedelbart lät han sig engageras i klubbarbetet. I en klubb med idel golfadel!

Där fanns Stig Kristersson och Stig Bergendorff, som i kraft av sitt enorma golfkunnande hade lagt ut golfbanan på Flommen. Som medlemmarna själva sedan byggde i den takt ekonomin medgav. Det tog fem år, men till slut hade man en golfbana, som också vanligt folk hade råd att spela på, eftersom allt arbete utförts i klubbens egen regi. Gunnar Stalin blev också klubbkamrat med Åke Bergkvist, som blev tränare på Drottningholm. Och med bröderna Thore och Nils-Erik Andersson, Stor-Flommen och Lill-Flommen, fruktade tävlingsspelare med SM-tecken både i slagspel och match, vilket på den tiden verkligen var något

att yvas över. Och med medlemmar som Benny Kristoffersson, Hans Erik ("Kirr") Christersson, Bertil Ahlström, Knut Ekberg, Frans Olsson, som alla var osedvanligt skickliga golfspelare och som sedermera blev tränare på olika klubbar i Sverige.

Det var bl a i denna krets som Gunnar Stalin lärde sig förstå vad som egentligen menades med g-o-l-f.

IDEELLT!

Och han tog på sig den ena uppgiften efter den andra i klubben vid sidan av sitt ordinarie jobb. Så gjorde man nämligen förr i tiden på golfklubbarna. 1971 engagerades han på heltid av klubben. På ideell basis! Och så kom det sig, att Gunnar Stalin tillsammans med hustru Rut gjorde Flommens Golfklubb till Den vänliga golfklubben, där inte bara medlemmarna utan också de tiotusentals gästspelarna som kom till klubben stormtrivdes. Gunnar var med och utvecklade Flommenandan med en golfkultur, som man



Gunnar Stalin med hustru Rut på terrassen till Falsterbo GK:s klubbhus under PLM Open 1983. Strax ska Gunnar få ta emot Svenska Golf förbundets förtjänsttecken i silver. Foto: Flommens GK:s arkiv

fortfarande kan möta på de brittiska golfklubbar, där en kunnig och vänligt auktoritativ Secretary håller i trådarna.

Golfkunnandet var stort hos Gunnar Stalin, både vad gällde golfens regler, historia och tävlingsmoment. Och han var lika mån om att klubbens elitspelare skulle ges möjligheter att utvecklas som att motionsspelaren skulle ha det trivsamt på Flommen.

AVLED 1988

Den 1 april 1988, mitt under förberedelserna för klubbens stora elddop, Europatourtävlingen PLM Open, gick Gunnar Stalin ur tiden. Det var med stort vemod alla engagerade och klubbkamrater mottog beskedet, ty det var redan bestämt att Mr Flommen skulle överraskas med alldeles särskilda hedersbetygelser under denna tävling. Nu blev det inte så, men det känns mycket bra att hans klubbkamrater hedrar honom med en särskild dag varje år. Sådant vederfars bara stora profiler. På de riktigt förnämliga golfklubbarna. ■

Denna minneskrönika publicerades 1989 under vinjetten Rappa svingar & Raka putt i tidningen Arbetet där Peter Modie var golfkrönikör i många år.

Fotnot: "Gunnar Stalins Flommenvecka" är det officiella namnet på Flommens GK:s årliga tävlingsvecka som arrangerats sedan 1992. Veckan avslutas alltid med just Gunnar Stalins Minne. 1989 bildades Gunnar Stalins Minnesfond som varje år delar ut ett eller flera stipendier till medlemmar "som under året gagnat klubben alldeles speciellt, sportsligt eller på annat sätt". Hittills har 145 000 kr delats ut i stipendier. Dessutom har fonden bidragit med olika gåvor till Flommens GK, bl a högtalaranläggning, golfbil och anslagstavlan vid 1:a tee.

Flommens Golfklubbs klubbchefer

Intendent, klubbchef, klubbdirektör.	Gunnar Stalin	1971 – 1988
Titeln har varierat något genom åren	P.O. Johansson	1989 – 1999
men arbetsuppgifterna har ändå på	Bengt Lundberg	2000 – 2002
det stora hela varit desamma.	Fredrik Thiis	2008 –



Vår nuvarande klubbchef, Fredrik Thiis. Foto: Christer Welander