



Ove Kristersson är hedersmedlem sedan 1985. Guldnålen sitter på kavajslaget. Foto: Georg Kittel

## Ove Kristersson – vår äldste medlem

*The Oldest Member. En av De Aderton.  
Klubbmedlem i sjuttiofem år, golfare i åttiotvå.  
Hans namn: Ove Kristersson, 92 år.  
Ett stycke levande golfhistoria.*

OVE KRISTERSSON ÄR en av de arton grundarna av vår klubb. Han var sjutton år när klubben bildades 1935. Redan som åttaårig parvel hade han börjat bära inne på Falsterbos niohålsbana för femtio öre rondan. Det var där golfintresset föddes. Han växte till sig, blev mer rutinerad och fick gå caddie åt skotten Andrew McNair under Svenska Internationella Mästerskapen på Falsterbo 1931. McNair vann. Han slog sin landsman H.S. Laidlaw med 5/4 i finalen. Den trettonårige Ove var givetvis stolt och lycklig över segern men



Ove Kristersson som barfota caddie vid Svenska Internationella Mästerskapen 1931 i Falsterbo. Till vänster den blivande mästaren Andrew McNair, i mitten dennes finalmotståndare H.S. Laidlaw. Foto: Falsterbo GK

också över den extra dricksen. Måhända gick pengarna till köp av en begagnad klubb hos Hester?

Ja, Ove hade redan golfen i blodet när Falsterbo Golf-sällskap bildades. Han hade inte bara burit, han hade också spelat golf i nästan tio år. Mestadels på en liten caddiebana runt Kolabacken i Falsterbo men också på området nedanför Grumhöjen där den nya banan nu anlades. Oves tjänster blev genast efterfrågade i den unga klubben. Redan 1936 blev han invald i styrelsen och klubbens tävlingskommitté. Sedan dess har han på olika sätt alltid varit aktivt engagerad i vår klubb.

Under pionjäråren var han med om allt – att klippa greener, sätta upp stängsel och bygga klubbhus. Egenhändigt skapade han det klubbmärke i mosaik som sedan 1957 pryder sandstenväggen i det stora klubbbrummet. Dessutom satt Ove i styrelsen i hela tjugo år och har deltagit i praktiskt taget vartenda årsmöte under klubbens sjuttiofemåriga existens. Tala om hängivenhet!

Spelmässigt har Ove varit en ytterst habil golfare. Som lägst var han nere i hcp 8, som 89-åring försvarade han sin hcp 19,5. Den främsta meriten i karriären var utan tvivel andraplatsen i RM Far & Son 1969 på Ljunghusen tillsammans med sonen Mats. Ove är också stolt över att ha spelat under sin ålder. Åttiosju år gammal gick han runt på 82 slag.



Golf Digest nummer 1/2008 med Ove Kristersson på omslaget.

hade tagit med sig både golfintresset och klubborna från hemlandet. Hon var duktig för sin tid och gick till final i SM 1914. Ove fick setet i gåva av en dam, en sommarboende granne i Falsterbo, vars far varit adjutant åt Gustav Adolf. Genom detta golfset knyts ett slags symboliskt band mellan två hängivna golfare från två olika epoker, en kronprinsessa och en hantverkare. Ja, kanske kan just dessa klubb stå som symbol för hela den svenska golfens utveckling?

Härom året hade Golf Digest en femsidig artikel om Ove Kristerssons långa golfliv. Ove fick dessutom pryda omslaget, något som vanligtvis bara föräras storsjörör som Tiger, Annika och Stenson. Det är inte bara vi flommare som fascineras av Ove Kristersson. Hela GolfSverige har fått lära känna honom. ■

För några år sedan bestämde sig Ove att hänga in sina klubbor för gott. Han hade då spelat golf i åttiotvå år. När han som 8-åring började med golf fanns det blott fyra niohålsbanor och några hundratals golfare i Sverige. När han som nybliven 90-åring lade av hade vi över femhundra banor och mer än en halv miljon golfare.

Trots att han inte längre spelar golf är Oves intresse för klubben obrutet starkt. Nästan dagligen promenerar denne vår *Oldest Member* ner till Flommens klubbhus från hemmet i Falsterbo. Han är nyfiken och vill hålla sig informerad. Han läser resultatlistor, äter en bit mat och samspråkar med folk han möter – helt i P G Wodehouse anda. Hans minne från svunna tider är fenomenalt. När jag telefonintervjuade honom inför den här skriften kunde han helt oförberedd ge mig en liten berättelse om nästan samtliga nittioåtta klubbmedlemmar 1947! Själv har han bott i Falsterbo hela sitt liv förutom två år då han gick "smealära" (smedslära) i Vintrie. En enkel arbetarpåg. Oves far var snickare, själv blev han rörläggare.

På hedersplats hemma hos Ove på Sjögatan hänger ett set kungliga hickoryklubbor från förra sekelskiftet. Det har en gång tillhört Gustav VI Adolfs första gemål, den engelskfödda prinsessan Margareta. Hon

### Om Skanör med Falsterbo

1917, samma år som Ove Kristersson föddes, utkom Nordisk Familjebok med sitt band nummer 25, "Sekt till Slöjskifling". Här står bland annat att läsa om Skanör med Falsterbo. Några utdrag:

*Skanör med Falsterbo är den officiella benämningen på de två till en kommun sedan 1754 förenade småstäder (uppstäder) i Malmöhus län. De båda städerna äro uråldriga; Skanör skall ha funnits före år 1000, men säkra uppgifter därom har man först från tiden omkr. 1200, och ungefär samtidigt börjar Falsterbo omnämnas i urkunderna.*

*Flygsanden har dels igenfyllt, dels uppgrundat de forna slottsgrafvarna äfvensom den s.k. Flommen, en gång i tiden städernas gemensamma hamn, belägen mellan dem.*

*Den manliga befolkningen är mest lotsar, sjökaptener, skeppare och sjöfolk, kända som de yppersta i Skåne.*

*Klimatet är utomordentligt mildt och så sundt, att hittills ingen läkare ansett det lönande att bosätta sig där, lika obehöfligt har apotek ansetts vara.*